

Joris Voeten

'Voor je beste vriend hoef je je toch niet te schamen?!'

door Carla Desain

Joris Voeten (10 jaar, groep 7) is meer een gamer dan een lezer. Strips vindt hij wel leuk. En hij is echt goed in Engels; op school mag hij tijdens de Engelse les meedoen met groep 8. Joris' moeder kocht *Diary of a wimpy kid* voor hem, omdat dat het midden houdt tussen een gewoon boek en een stripboek. Bovendien is het geschreven in goed leesbaar Engels.

Greg Heffley (Bram Botermans) zit sinds kort op de middelbare school. Hij vindt de brugklas 'de allerstomste uitvinding ooit. Je hebt kinderen zoals ik, die hun groeisput nog moeten krijgen, tussen gorilla's die zich twee keer per dag scheren.' Van zijn moeder heeft hij een dagboek (LOGboek noemt Greg het) gekregen, maar hij is niet van plan om zijn gevoelens erin te gaan opschrijven.

Hij schrijft wel over zijn belevenissen: over de dagelijkse overlevingsstrijd op school, en over zijn pogingen om erbij te horen en populair te worden. Verder over zijn beste vriend Rowley (Theo), die zichzelf en Greg geregeld voor schut zet, over zijn pesterige oudere broer en over zijn kleine broertje dat door zijn ouders altijd voorgetrokken wordt.

Greg wil zo graag populair worden (wat hem niet lukt), dat hij er niet goed tegen kan als Rowley daar wel in slaagt. Greg haalt een paar rotstreken met Rowley uit, die dan de vriendschap opzegt. Als Greg op het eind Rowley redt uit een netelige positie, worden ze weer beste vrienden.

Beste vriend

Joris vindt *Diary of a wimpy kid* een heel grappig boek, leuk, met afwisselend tekst en cartoons. Hij lijkt niet op Greg. 'Net als Greg ben ik goed in gamen, maar ik kan helemaal niet goed strips tekenen.'

Joris heeft zelf ook een beste vriend. 'Die ken ik al 8 jaar. Op de peuterspeelzaal ben ik eens uit mijn box geklommen omdat ik met hem wilde spelen. Hij woont hier vlakbij en hij zit ook bij mij in de klas.

Ik weet niet of ik Greg wel aardig vind. Hij en Rowley hebben veel lol samen, maar hij laat Rowley opdraaien voor de straf die hijzelf verdiend heeft. Dat is eigenlijk wel een rotstreek! Ik zal zelf beslist nooit zoiets uithalen met mijn vriend. Daar ben ik te eerlijk voor.'

Begrepen

Greg heeft vaak het gevoel dat hij er niet helemaal bij hoort in de klas. Dat heeft Joris ook wel eens gehad, op zijn vorige school. 'Ik was slimmer dan de anderen, maar mijn leraren namen mij niet serieus, die geloofden niet in mijn slimheid. Gelukkig gaat het op mijn nieuwe school veel beter, hier kan ik gewoon mezelf zijn.' Joris gaat elke week naar de Plusgroep; ze zijn daar nu bezig met sterrenkunde. 'Ik heb een hele fijne begeleider, die helpt mij om beter te leren. Dat wil ik

later ook gaan doen, hoogbegaafde kinderen begeleiden, zodat ze zich begrepen voelen.'

Greg schaamt zich vaak over Rowley als hij kinderachtig praat of zich kinderachtig kleedt. 'Ik heb dat ook heel soms, mijn beste vriend kan erg raar lachen', vertelt Joris. Maar hij is mijn beste vriend, dus het maakt niet echt uit. Voor je beste vriend hoef je je toch niet te schamen?

Diary of a wimpy kid (in het Nederlands: *Het leven van een loser*) door Jeff Kinney is het eerste boek van een vijfdelige serie van uitgeverij Amulet Books. De eerste drie delen van deze serie zijn inmiddels in het Nederlands uitgegeven door De Fontein.

Wil jij ook je lievelingsboek bespreken in *De Boekenplank*? Mail naar desain@planet.nl.

